

Marcel Kint bv vervaardigt unieke fietsen helemaal zelf

Erfenis van de Zwarte Arend

Dirk Van Thuyne, freelancejournalist

Wijlen Marcel Kint was niet alleen een begenadigd fietser, hij was ook een volbloedondernemer met een hart voor zijn klanten. Kleinzoon Marniek Kint heeft diezelfde genen geërfd. Samen met zijn vrouw Lien Baguet runt hij het familiebedrijf dat ze profileren als producent van authentieke, gepersonaliseerde, handgemaakte fietsen en als leverancier van duizenden onderdelen die alles en niets met fietsen te maken hebben.

Het Kortrijkse atelier van fietsenmerk **Marcel Kint bv** ademt authenticiteit en passie uit. Klanten ontvangt kleinzoon **Marniek Kint** in de voormalige woonkamer van zijn legendarische grootvader **Marcel (bijnaam: Zwarte Arend)**, die in 2002 stierf. "Ik ben het kacheltje nog samen met hem gaan kopen bij Molecule. Ik vond het toen al een verschrikkelijk lelijk ding", lacht hij.

Topmodel en artiest als ambassadeur

Samen met zijn eega **Lien** nam Marniek in 2011 het roer van het familiebedrijf over. Het koppel drukte meteen ook een eigen stempel op de zaak. "Mijn vader was dat jaar naar het WK wielrennen in Kopenhagen geweest. Achteraf vertelde hij verbaasd over de vele 'rare' fietsen zoals retro's en fixies, die hij daar in het stadscentrum had gezien", vertelt Marniek Kint. "Sindsdien profileren we ons als leverancier van authentieke, gepersonaliseerde, handgemaakte fietsen."

De samenstelling van elke fiets begint met het fietsframe van 1938 dat een unieke geometrie heeft. Het las- en spuitwerk gebeurt in het eigen atelier. De grote stock aan onderdelen laat toe om aan elke fiets een persoonlijke touch te geven. Ook enkele Bekende Vlamingen zoals topmodel **Hannelore Knuts** en veelzijdig artiest **Wim Opbroeck** lieten hun creativiteit de vrije loop bij de samenstelling van hun fiets. Die laatste naam is geen grote verrassing, want Marniek Kint is ook de tourmanager van **De Dolfijntjes**, de band van onder andere Wim Opbroeck en Wim Willaert.

Al in 2008 sprong het bedrijf op de trein van de elektrische fietsen. Momenteel is de verhouding in de omzet zowat 50-50. "Toen enkele jaren geleden zelfs enkele kranten begonnen met de verkoop van **elektrische fietsen**, hebben we bewust een hoger segment opgezocht", zegt Marniek Kint. "Voor de motoren werken we bijvoorbeeld samen met het Duitse topmerk **Brose**."

Enkel b2b

Marcel Kint bv levert niet rechtstreeks aan particulieren. Het bedrijfje dat **vier werknemers** telt en ook nog een beroep doet op een tiental onderaannemers, kan terugvallen op een netwerk van zowat **250 fietsenhandelaars** die actief zijn in de provincies Henegouwen, Oost- en West-Vlaanderen. Zij kunnen met hun klanten op bezoek komen om zo samen een unieke fiets te ontwerpen die helemaal past bij het karakter van de klant. De 'finishing touch' van elke fiets is de handtekening van Marcel Kint en het metalen kopmerk met het authentieke logo dat dateert uit 1954.

Maximale afwerkingsgraad en klantentevredenheid

Tot op vandaag is de legendarische wielrenner **Marcel Kint** (Zwarte Arend) de langst regerende wereldkampioen ooit, weliswaar een beetje geholpen door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Dankzij zijn overwinning op het WK van 1938 in het Nederlandse Valkenburg genoot Marcel Kint een enorm privilege van zijn sponsor Mercier. Hij kreeg namelijk een op maat gemaakt fietsframe. Zonder het goed en wel te

beseffen, legde hij daarmee de basis van het latere familiebedrijf.

Voor Kint in 1951 de fiets definitief aan de haak hing, vulde hij eerst nog zijn palmares aan met onder andere Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix en driemaal de Waalse Pijl. In tegenstelling tot vandaag moesten de wielershelden toen na hun carrière nog aan de bak om het gezin te onderhouden. Overdag sleutelde Marcel aan fietsen, 's avonds taptte hij pinten in zijn café Valkenburg. De zaken floreerden en al snel moest hij zijn geboortedorp Zwevegem inruilen voor de stad Kortrijk, waar het fietsenbedrijf extra ruimte voor expansie kreeg. Meer dan 60 jaar later zit het bedrijf nog altijd op dezelfde locatie, nu onder de leiding van Marniek Kint, de ondernemer van de derde generatie. "In al die decennia is de filosofie van het huis niet veranderd: een maximale afwerkingsgraad en klantvriendelijkheid. Net zoals mijn grootvader urenlang kon zoeken naar het kleinste vijsje om de klant van dienst te zijn, doen ook wij ons uiterste best om iedereen te helpen", benadrukt Marniek Kint.

Terwijl de hele sector steen en been klaagt over het wereldwijde gebrek aan fietsonderdelen, gaat hij liever op zoek naar creatieve oplossingen. "We kampten met een nijpend tekort aan **derailleuropaden**, maar die waren nergens meer te vinden. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om die zelf te gaan produceren. Dankzij onze flexibiliteit en ons vakmanschap blijven onze klanten niet in de kou staan."

www.marcelkint.be

